

## Si2Chess förde Essingeskolans lag till en varm ö i Medelhavet

Under hela vårterminen har vi bokat in schackmatcher med olika skolor i Sverige. Varje match har varit lika spännande eftersom vi inte haft en aning om spelstyrkan hos våra motståndare. Sakta men säkert minskade listan av spelande lag på Si2Chess hemsida och en torsdag i slutet av april var vi bara fyra lag kvar och skulle spela final mot tre andra skolor. Även geografiskt var dessa skolor utspridda. Vi kom från Stockholm, en skola kom från Göteborg, en skola från Umeå och den sista skolan kom från Skåne. Efter mycket dramatik och tre spelade partier var det dags för oss att ta in det ofattbara: Även i år var det vårt lag som vann och i år var priset inte London utan Sicilien, en varm ö i Medelhavet!

Resan startade lördagen den 3 juni. Det första flyget tog oss halvvägs ner genom Europa till München. Där tog vi en snabb lunch innan vi flög vidare till Sicilien. På flygplatsen möttes vi av våra två chaufförer som körde oss den 2,5 timmar långa vägen till hotellet. På hotellet väntade oss ett färdigdukat bord så att vi kunde förtära en sen middag och vi började långsamt förstå att vi skulle få en väldigt luxuös behandling under den här resan! Det hade varit en lång dag så alla gick och lade sig efter middagen.



På söndagen åt vi en stor frukost och sedan blev vi hämtade av våra två chaufförer igen. Båda jobbade inom schackorganisationen på Sicilien. Idag tog de oss till ett område med grekiska tempel. Vi möttes av vår privatguide som skulle guida oss i flera timmar. Det



kändes väldigt lyxigt och vi lärde oss massor om grekisk historia och grekisk mytologi. Jag hade till exempel ingen aning om att Sicilien från början hade varit en grekisk ö. Guidningen skedde i strålande sol under en klarblå himmel. Det var nog tur att flera av oss köpte hattar för att skydda oss mot solen. Efter att ha vandrat omkring i ett par timmar kändes det jättegott med italiensk kulglass som smälte i munnen med sin sötma och syrlighet!

Efter den guidade turen besökte vi ett museum där man kunde se alla fynden som hade gjorts vid de arkeologiska utgrävningarna vid templet. Därefter fick vi besöka ett väldigt annorlunda område mitt i en kvarter av Agrigento. Det var en konstnär som hade förvandlat hela kvarteret till ett modernt konstkvarter. Det kändes som en stark

kontrast att först vandra mellan slitna sicilianska hus till detta moderna område, men fler överraskningar låg på lur. Hungriga gick vi omkring och funderade på hur länge siestan skulle pågå, men vi behövde inte oroa oss särskilt länge, för våra chaufförer hade arrangerat så att en restaurang öppnade för oss mitt i siestan. Helt fantastiskt vilken service!

Efter lunchen var alla väldigt varma och trötta på att promenera omkring så då kändes det underbart att hoppa ner i hotellets pool. Dessutom hade vi poolen helt för oss själva eftersom inga andra gäster utnyttjade den, just då. Glada skratt och skrik hördes snart över området. Vid middagen stod igen vårt reserverade bord färdigdukat. Tre rätters middag varje kväll!



På måndagen var det dags för höjdpunkten på vår resa. Det var nu det gällde! Vi skulle åka till Anna Franks skola för att möta fem italienska lag. När vi kom fram till skolan förstod vi att detta var lite större än en vanlig schacktävling. Först möttes vi av en tolk som förklarade för oss att vi skulle bli fotograferade tillsammans med rektorn och de sicilianska barnen. Tolkens förklarade för oss att de flesta på Sicilien inte kunde så bra engelska, vilket gjorde det nödvändigt att ha en tolk på plats. Därefter fick de svenska och sicilianska barnen en liten stund att bekanta sig med varandra. Det var roligt att se hur snabbt de började integrera med varandra trots att de hade språkförbistringar! Sedan gick vi till skolans bibliotek där tävlingen skulle hållas. Alla ställde sig upp och vi fick sjunga Sveriges nationalsång, vilket vi inte riktigt varit förberedda på, så där blev våra kunskaper ställda på sin spets. Om vi hade vetat om det innan hade det nog varit bra att öva lite på texten. Därefter fick vi lyssna på Italiens nationalsång och slutligen spelades Europahymnen.



Tävlingen startade på bästa möjliga sätt. Efter tre spelade partier hade alla fem i vårt lag vunnit alla sina matcher. Då förklarade vår tolk för oss att det skulle bli en paus i spelandet eftersom skolan hade förberett en konsert till vår ära. Det måste ha tagit hur mycket tid som helst att öva in alla låtarna och musikstyckena. Då förstod vi hur stor händelse vår närvaro var för skolan!

Efter konserten och lunchen fortsatte tävlingen lika strålande som den hade börjat. Alla fem spelare var obesegrade när tävlingen var slut så det blev

verkligen en solklar seger!



Den individuella tävlingen blev en svårare nöt att knäcka för det kom flera nya barn som inte deltagit i lagtävlingen, men vi hoppades ändå på att någon från vårt lag skulle vinna. Till vår stora glädje fick även Gabriellas lillasyster, Ebba, delta. Det skulle delas ut en pokal till bästa tjej och bästa kille. De första partierna var ganska lätta att vinna, men sedan blev det värre eftersom det vi fick inbördes möten. Först ut var Julia och Elvira, där matchen slutade med patt. Sedan

var det Elvira och Oscars tur. Den duellen slutade till Oscars favör. Sedan vann Gabriella mot Isa och nu var det dags för final på bord ett mellan Oscar och Gabriella.



Vi kunde bara konstatera att Oscar har utvecklats exceptionellt snabbt under terminen för han vann över Gabriella och gick därmed segrande ur tävlingen. Vid prisutdelningen fick vårt vinnande lag en staty som var en symbol för Agrigento och roliga hattar med Italiens flagga på. Det hade varit en lång men lyckad dag med stora framgångar och några av barnen valde att avsluta den med ett nattdopp i poolen.

Tisdagen var vår fria dag och våra chaufförer sa att vi fick välja helt själva vart de skulle köra oss. Vi valde shopping på förmiddagen och att bada i havet på eftermiddagen. Däremellan fick vi en pizzabuffé till lunch. Tyvärr kunde inte Gabriella och hennes mamma vara med på dessa aktiviteter eftersom Gabriella hade fått hög feber. Detta blev givetvis lite smolk i vår bägare, men när jag nu sitter på planet på väg upp genom Europa måste jag säga att denna resa kommer att vara ett minne för livet för oss alla. Allt har varit fantastiskt välorganiserat och detta överträffade vida våra förväntningar!



**Maria Helle, Förstelärare på Essingeskolan**